

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

DE GRILLEN VAN ALKIBIADES

DE geschiedenis van het Joodse volk leerde ons dat een klein land de stormen niet kan overleven wanneer het niet eensgezind blijft. Griekenland kon slechts blijven voortbestaan wanneer al de steden innig met elkaar verbonden bleven en elkaar niet verscheurden. Maar de Hellenen konden moeilijk een offer brengen voor de gemeenschap. De ene stad was afgunstig op de andere en vermits Athene de glorie, de parel en de trots was van Griekenland, de meest geleerde, meest geraffineerde en mooiste stad van de beschaafde wereld was, werd zij door alle andere steden benijd.



1. - LAND TEGEN ZEE

IN Athene wist men van het leven te genieten, kon men lachen. De Spartanen waren jaloers op dat mooie en machtige Athene, op Athene, de zeemogendheid. Sparta van zijn kant stelde alles in het werk om uit te groeien tot een sterke landmacht en stichtte de Liga van de Peloponnesus. Tot deze liga trad Korinthe, de rivale van Athene, toe. Toen nu Korinthe een konflikt had met haar kolonie Coryza, was Athene zo onvoorzichtig Coryza te helpen. Korinthe riep Sparta te hulp en het werd een broederoorlog. De oorlog van de Peloponnesus, waar landmacht tegenover zeemacht stond.



2. - DE PEST BRAK UIT

ATHENE kon zijn vloot niet naar Sparta sturen, vermits Sparta te midden van de bergen lag. Maar het Spartaans leger marsjeerde naar Athene en de boeren van Attika zochten een schuiloord achter de Lange Muren. Toen brak de pest uit in de stad. Een vreselijke ziekte, die talrijke slachtoffers maakte. De lijken lagen opgestapeld in de straten en Perikles zelf werd in 429 het slachtoffer van de epidemie. Gelukkig kon Cleon, Atheens volksleider, het kleine Spartaanse leger verslaan. De vrede werd getekend.



3. - DE GRILLEN VAN ALKIBIADES

ER leefde in die tijd te Athene een zonderling man. Hij was rijk, mooi, elegant, heette Alkibiades. Hij was heerszuchtig en wist steeds weer opnieuw iets te doen waardoor hij de aandacht op zich vestigde. Hij had een mooie hond met een prachtige staart. Op zekere dag liet hij de staart van het dier afsnijden, offerde die op het altaar van Apollo. De Atheners vergaven Alkibiades al zijn grillen, ook deze.



4. - HEILIGSCHENNIS

ALKIBIADES wist op zekere dag de goedkeuring van de stad te verkrijgen om Syracuse op Sicilië aan te vallen. Maar de stad was zeer machtig en zo ver. Dat was echter geen bezwaar. Om Alkibiades genoeg te doen zou men het er op wagen. Wat een dwaasheid! De dag voor het vertrek stelden de Atheners vast dat de beelden van Hermes gemutileerd waren. Er stak een storm van verontwaardiging op. Een nieuwe gril van Alkibiades?

5. - HET VERRAAD

DE aanval op Syracuse mislukte en Alkibiades werd naar Athene teruggeroepen om er veroordeeld te worden. Hij vertrok echter naar Sparta en bracht het zo ver dat het Spartaans leger naar Sicilië marsjeerde om er de Atheners een geduchte bolwassing te geven. Nadien waagde hij het naar zijn vaderland terug te keren. De woedende Atheners vermoorden hem? Helemaal niet! Hij werd op bloemen onthaald!... Het is waar, dat het toen met Griekenland bergaf ging...

(Wordt voortgezet.)

